



Verninge Sogn

Sommer 2023
32. årgang nr. 3



75 året for kvindelige præster

I dag er der ikke mange som kommer i kirke og studser over at se at præsten er en kvinde. Ligesom der nok heller ikke er mange, der studser over at se en kvindelig læge på sygehuset.

Sådan har det langt fra altid været. I år kan vi fejre at det er 75 år siden at den første kvinde blev ordineret som præst. Forud var gået en ophedet debat.

Det kan man bla. læse i den lille bog, som Provsten her i Assens, Ole Hyldegaard Hansen har skrevet i anledning af jubilæet, og som har fået titlen "Fra Edith til Tine – kvindelige præster på Fyn gennem 75 år"

Debatten om kvindelige præster udsprang af ligestillingsloven i 1919, hvor Folkekirken og militæret blev undtaget. Argumenterne bølgede frem og tilbage om hvorvidt kvinder kunne blive præster. Mange mente at kvinder var udelukket fordi Jesus kun havde kaldt mænd til disciple og i øvrigt var det i strid med traditionen. Andre mente at det var en underlig katolsk måde at tænke på og at det netop var i strid med den lutherske kaldstanke, at en

menighed ikke havde lov til at kalde den de ønskede til præst. Nogle mente at kvinder i sagens natur godt kunne være præster, men i så fald måtte de være ugifte. Der er trods alt grænser for hvad en husmor kan overkomme!

Kaj Munk, som jeg har beskæftiget mig en del med, har i denne debat sagt: "Når nogen siger at en kvinde ikke er værdig til at forvalte sakramenterne, så bliver jeg oprigtig forarget på den kvindes vegne der gav mig livet!"

Den 6. juni 1947, ændrede et flertal i Folketinget, trods protester, ordlyden i lovteksten "Adgang til Embede i Folkekirken" så der nu stod "personer", frem for "mænd"

Langt fra alle biskopper var parate til at ordinere en kvinde, men den gordiske knude blev løst ved at så måtte man jo finde en der ville!

Derfor blev Danmarks første kvindelige præst Johanne Andersen, der var blevet antaget af en valgmenighed i Nørre Alslev på Falster, ordineret i Odense Domkirke af Biskop Øllgaard den 28. april 1948, i øvrigt sammen med Ruth Vermehren og Edith Brenneche Petersen.



Danmark havde som det første land i verden fået kvindelige præster. En nyhed der gik kloben rundt.

Edith Brenneche Petersen

Blev den første kvindelige præst på Fyn. Edith er på det tidspunkt 52 år, ærke-københavnervner, rundet af Indre Mission, og blev en meget populær præst i Nr. Aaby og Indslev.

Hun cyklede omtrent 32 kilometer om dagen! Stort set hver dag og i al slags vejr, for at passe sit arbejde, med hjemmebesøg, konfirmandundervisning, sognemøder og meget mere.

De lokale missionsfolk var egentlig glade for Edith, og ville gerne komme, ikke bare til hendes mange foredrag og møder, men også hendes gudstjenester. Indre Missions Hovedbestyrelsen med Pastor Bartholdy i front var dog ikke begejstrede. De kunne ikke acceptere en kvindelig præst, uanset hvad! En holdning man stadig møder i bla Indre Mission!

Efter tre et halvt år kom Edith til Fredens Kirke, hvor hun blandt arbejderfamilierne i Skibhuskvarteret fortsatte og udvidede sit sociale arbejde blandt udsatte familier.

Siden er der løbet meget vand i åen. Nu er det ikke bare almindeligt at have kvindelige præster, nu er kvindelige biskopper heller ikke et særsyn, og her på Fyn har vi netop taget afsked med Biskop Tine Lindhardt som har tegnet Fyns Stift til glæde og gavn for de fynske kirker de sidste ti år.

Her til sidst er det måske værd at bemærke at nok kaldte Jesus kun mænd som disciple, men det var kvinderne, der som de første fandt den tomme grav, og fik forkyndt opstandelsen. Hele kristendommens grundlæggende fortælling, at Guds søn stod op af graven, blev allerførst fortalt til kvinder og det var disse kvinder der gav budskabet videre. Forkyndelsen af evangeliet var fra begyndelsen ikke tiltænkt kun mænd.

Trinitatistiden

Trinitatis betyder treenhed på latin.

Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Gennem vinterens og forårets mange højtidler bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Der er julen, der er Kristi fødsel, der er fasten, der er en renselse og forberedelse til syndernes forladelse i påsken, hvor vi jo fejrer Jesu indtog i Jerusalem, nadverens indstiftelse, korsfæstelsen, og ikke mindst opstandelsen påskemorgen. Dernæst kommer Kr. Himmelfart, hvor den opstandne Kristus farer til himmels, og så kommer pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens komme over de første Kristne. Næste søndag er Trinitatis søndag, hvor vi markerer enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.

Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.

Nyt sognehus - Hvad sker der lige nu

Grunden er nu ryddet for murbrokker, og vi smider nogle sommerblomster frø i, så det kan se fint ud her henover sommer og efterår.

Byggeudvalget har været i Skovby og se på et nyt sognehus der. Det var et dejligt sognehus med netop de faciliteter vi efterlyser. Nu skal vi se nogle flere og tale med flere byggeselskaber.

Herefter skal der indhentes en masse tilladelser og finansieringen skal være på plads. Det tager ca. 1 år, selve byggeriet ca. 6 mdr. så om halvandet år skulle der gerne stå et nyt sognehus.

Talen til konfirmanderne 2023

(Let forkortet)

Kære konfirmander.

I dag oplever I at være centrum for opmærksomhed. Nogen vil sikkert sige at det er børn altid i dag.

Jeg er sikker på at I ikke oplever det sådan. Tværtimod har jeg en opfattelse af at I kæmper for at passe ind, at få en plads i solen så at sige. Det er måske sværere i dag end det nogensinde har været. I gamle dage var de sociale roller allerede fordelt på forhånd, der var gårdmands-sønner, og husmandsbørn, skomagere, osv. Det var nødvendigvis heller ikke altid så fantastisk, men man havde måske nemmere ved at finde ud af hvem man var.

I dag har I alle sammen en lille firkant ofte i hånden, en firkant med ufattelig rækkevidde.

Med den lille firkant er I hele tiden på, hele tiden skal I fremstå på den rigtige måde, leve op til nogen idealer der ikke rigtig har hold i virkeligheden. Man sætter filtre ind, tager make-up på og stræber efter de rigtige produkter. Jovist, i firserne gik vi også op i mærketøj og vi spejlede os i skuespillere og rockstjerner, men vi havde ingen you-tubere og insta-grammere, der fortalte os, hvordan vi burde være. Hvis vi lavede sjov, var det med hinanden! Vi skulle ikke først filme det og lægge det op på TikTok! Det er som om det har taget overhånd. Aldrig har børn haft så udpræget materiel overflod. Aldrig har så mange lidt af mistrivsel, hører man, og jeg er ikke overrasket.

Det er værd at huske på at ingen er perfekt. Vi har alle sammen forskellige forudsætninger.

Forskellige talenter.

Jeg fortalte Jer lignelsen om de betroede talenter. Hvordan Jesus fortæller om en Herremand, der deponerer sin formue hos sine tre tjenere. Formuen ligger i talenter, en romersk guldmønt, der repræsenterede en almindelig arbejders årsløn. Den ene tjener fik

fem talenter, den næste 2 talenter, og den 3. kun én talent. De to første investerede pengene og fordoblede deres talenter, men den 3. syntes ikke at han kunne stille meget op med en talent.

Så tjeneren gemte mønten, så han kunne give den tilbage, med et: "Her har du hvad der er dit!" Men herremanden er ikke tilfreds. For også den 3. tjener havde egentlig den opgave at få sin talent til at yngle. Havde han så givet den til veksleren, så han kunne få den tilbage med renter.

Det er faktisk fra denne lille historie at udtrykket talent som en menneskelig egenskab stammer.

Og historien er fortalt for at fortælle os at vi har alle sammen fået livet i gave, og vi har alle sammen fået nogen forudsætninger. Vi har ikke de samme forudsætninger, nogen er velhavende, nogen kan åbenbart finde ud af alt, men vi kan alle sammen noget. Og nej, man kan nødvendigvis ikke alt hvad man vil. Kunne man det, så havde jeg stået over i Ellehaven og repareret traktorer i dag. Eller rettere, jeg var nok flyttet med til Glamsbjerg Maskinservice, hvor traktorerne stadig er blå, men det er en anden historie.

Pointen er at I skal finde ud af hvad I er gode til. Og så skal I forvalte det pund der er blevet Jer givet, som det lyder i en gammel salme. Ja forvalte det talent som I har fået af Gud, da han skænkede Jer livet. Nej I skal ikke have en million følgere for at være perfekte, ingen er alligevel perfekte og så alligevel. Som Guds børn er I i grunden perfekte hver for sig og ikke mindst sammen. Jesus havde følgere, vi andre har ikke brug for følgere, vi har brug for kammerater. For det er er når man finder sammen, finder sammen i fællesskabet, lægger sine talenter sammen, så at sige, at man oplever den sande rigdom, oplever at netop der folder livet sig ud. Nej, intet menneske er en ø, som præsten John Donne skrev i 1684.

Jeg har lært jeg at kende gennem de sidste

mange måneder og I er det største hold jeg nogensinde har konfirmeret. Og ingen tvivl om at I virker glade og livlige, ind i mellem lige rigeligt livlige.

I er også skarpe og tænker hurtigt, og med et hold på 22 elever, ja det blev så to hold, men alligevel. Det går stærkt hos Jer! Selvfølgelig er der nogen man er bedre venner med end andre, især i betragtning af at I jo går på forskellige skoler, men det er vigtigt at huske at lukke alle ind i fællesskabet. Først der bliver fællesskabet rigtig stærkt.

Det er i grunden det Jesus lærer os. Nemlig at stole på Gud og i tillid til Gud have tillid og

fællesskab med hinanden! Ingen af os er perfekte, ingen af os kan i grunden nødvendigvis alt. Men i Guds kærlighed bliver vi fuldendte. Det er den tro I er blevet døbt i, det er den tro i nu om lidt vil bekræfte i trosbekendelsen, og som I vil blive bekræftet i, konfirmeret og velsignet i.

Med disse ord vil Jer sende jer ud på livets vej, den vej I alle skal gå selv, ingen kan gå den for jer, men selv når stien er allermest mørk og ensom vil I aldrig være alene, så længe I lader Kristus gå med Jer. Derfor vil jeg sige som spanierne sige: Vaya con Dios mis hijos, Gå med Gud, mine børn!



Foto: Triers atelier

Aktiviteter

Sogneudflugten

Du kan nå det endnu!

Der er stadig ledige pladser til sogneudflugten søndag den 18. juni

Turen går til Bogense og det skønne Nordfyn

Pris: 300,- incl. middag på Hotel Bogense og kaffe på Mørkenborg Kro

Tilmelding til Hanne Kirsten Hansen
tlf 28 57 45 46

Kom med på denne dejlige tur, og oplev at Nordfyn er meget bedre end sit rygte!

Afgang kl. 9.00 fra pladsen ved graverhuset, Assensvej 348

Hjemkomst ca. 16.30



Aktiviteter

Sommer åbent i Verringe Kirke Torsdag den 13. juli kl. 19.00

Vi holder sommer åbent i Verringe Kirke i samarbejde med Assens Provsti og Visit Assens. Ellen Warring vil fortælle om kirkens bygningshistorie og om inventaret vi kan se i dag.

Der serveres et glas vin og chips.

Alle er velkomne.



Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kalender

Juni

- 4. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg
Trinitatis søndag
- 11. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl
1. søndag efter trinitatis
- 18. - Sogneudflugt!
2. søndag efter trinitatis
- 25. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg
3. søndag efter trinitatis

Juli

- 2. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl
4. søndag efter trinitatis
- 9. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl
5. søndag efter trinitatis
- 16. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl
6. søndag efter trinitatis
- 23. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg
7. søndag efter trinitatis
- 30. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg
8. søndag efter trinitatis

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup

Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk

Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.

Bedst mellem 8.00 og 20.00

Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,

mail: graveren@verningekirke.dk

Træffes hele ugen undtaget mandag.

Bedst mellem 8.00 og 15.00

August

- 6. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg
9. søndag efter trinitatis
- 13. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg
10. søndag efter trinitatis
- 20. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl
11. søndag efter trinitatis
- 27. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl
12. søndag efter trinitatis

September

- 3. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg
13. søndag efter trinitatis
- 10. 10.30 Høstgudstjeneste Niels Lysebjerg
14. søndag efter trinitatis



Formand Ellen Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup

Tlf: 64 75 24 24, mail: ellenwarring53@gmail.com

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Kirkebil

Ordningen med kirkebil kan desværre ikke læn-
gere tilbydes. Vi henviser til Flextrafik, der skal be-
tales ved kørslen, udlæg kan så eventuelt refun-
deres ved henvendelse til kassereren.